

Hejsan svejsan!

Vad roligt att äntligen få träffa er! Mitt namn är FN-filuren, och jag är en glad och lugn varelse. Jag har mycket att berätta men jag tycker att det är jobbigt att prata högt inför så många människor, jag gillar att skriva brev istället.

Vet ni vad som är extra spännande med mig? Jag bor i en djup och förunderlig skog där träden viskar berättelser och blommorna sjunger visor och jag kan djurens och växternas språk. Och så älskar jag äventyr. Ibland reser jag iväg, jag tar gärna tåget eller cyklar.

Och varför reser jag? Jo, för att jag har fått ett uppdrag av FN, alltså Förenta Nationerna – att träffa barn som er och prata om något väldigt viktigt: de Globala målen! De är de jag har här på flaggan!

Men vad är egentligen de Globala målen, tänker ni. Det är som en fantastisk plan för hela världen, där alla är inbjudna att vara med och göra världen till en bättre plats. Jag brukar göra spaningar med min spanar-kikare runt hela jorden, för att se hur det går med målen och sen berättar jag om det för er elever i era klassrum.

Varför pratar jag med just barn? Jo, för att barn, precis som ni, har massor av kreativa superkrafter och fantasi! Ni är bra på så många saker som behövs för att lösa problem och tänka på nya sätt. Precis sådant som behövs för att världen ska bli en bättre plats för alla. Tillsammans kan vi vara smarta och träna oss på att tänka och göra nytt!

Jag ser verkligen fram emot att komma och hälsa på er många gånger och prata om varje mål och dela med mig av mina upplevelser från andra länder. Ni kan skriva tillbaka till mig och berätta vad ni tänker och vad ni har gjort.

Det kommer bli jättekul, det lovar jag!

