

Hejsan svejsan!

Jag ber om ursäkt att jag inte hann säga hej innan jag var tvungen att gå på toaletten. Det är nämligen så att jag kommer direkt från en plats där det var väldigt varmt och torrt och svårt att få tag på vatten. Min hals var så torr så jag hällde i mig massor av vatten först och sen fick jag springa direkt till toaletten. Men nu är jag här! Det är skönt med svalare väder. Det är egentligen väldigt lyxigt att bara kunna öppna kranen inne och ha alldeles rent och kallt vatten, bara att dricka! Jag har det här målet med mig idag, mål 6 – rent vatten och sanitet. Det handlar lite om det här med att ha tillgång till vatten, det är ju livsviktigt både för djur och människor och allt som växer. Jag har besökt Mali, ett land i Afrika, där jättemånga barn saknar rent vatten. På grund av klimatförändringar är det torka i Mali. Det har inte regnat så mycket som det skulle behövas, så många floder och andra vattendrag har torkat ut. (Titta på bild 1)

Barnet på bilden sitter mitt i en uttorkad flodfåra och hämtar vatten ur en pöl. Där barnet bor har de inte vatten i en kran utan måste gå och hämta det utomhus, som på bilden. Vattnet är oftast smutsigt och många barn blir sjuka och kan till och med dö av att dricka det. Det är också väldigt svårt att tvätta sig och hålla sig ren. Lösningen är något så enkelt som rent vatten. UNICEF som är en del av FN, arbetar varje dag på de ställen där det är störst brist på vatten med att borra brunnar och installera vattenpumpar så att barn och familjer ska få rent vatten. Bra va! (Titta på bild 2)

Att få tillgång till en vattenpump kan betyda att hela livet förändras: fler barn överlever och håller sig friska, fler barn har tid att gå i skolan och få utbildning när de inte behöver lägga hela dagarna på att leta efter vatten. Fler barn har tid att leka och göra saker de mår bra av och fler barn kan hålla en god hygien, alltså tvätta sig rena. Jag säger bara: Leve vattnet! Vatten är bäst!

Nu måste jag snart gå på toaletten igen för jag drack så mycket. Tänk, här kan vi till och med spola i toaletten med helt rent vatten. Men vet ni, även här kan det bli vattenbrist och torka när det inte regnar eller snöar lika mycket som det brukar så vi behöver tänka på att inte slösa på vatten.

Förresten, har ni tänkt på att vattnet också är hem för massor av olika djur och växter, hur kan ni hjälpa dem att ha ett rent hem?

