

Hejsan svejsan!

Nu ska ni få höra! Jag har färdats tusentals mil, högt upp i luften, i min magiska kista och besökt ett vackert, varmt land i nordöstra Afrika. Landet gränsar till bland annat Kenya och Somalia och ligger nära både Röda havet och Indiska Oceanen. Jag har varit i Etiopien! Titta på kartan så ser ni var det ligger. Där, i en liten by, mötte jag en flicka som hette Sadiya. Sadiya, som var tio år, berättade för mig att hon var orolig över att hon skulle behöva lämna sin familj för att giftas bort med en äldre man som hon inte kände, att hon inte kunde lita på sina föräldrar. Har ni hört?

Jag förstod först inte vad hon menade. Hon är ju bara ett barn och barn får ju inte gifta sig. Men då berättade Sadiya att det är vanligt i deras land med barnäktenskap fastän det är förbjudet.

Varje dag riskerar 33 000 flickor över hela världen att giftas bort som barn. 33 000 flickor, det är lika många som alla som bor i hela Örnsköldsvik. Tänk, varje dag! Många giftas bort mot sin vilja och tvingas sluta skolan för att ta hand om hemmet istället. Det är ju helt tokigt! Jag har skickat med några bilder från Sadyias skola, man ser ju att de verkligen är barn, som bara ska få vara just barn. (Titta på bild 1 och 2)

Jag har med mig mål 5 som handlar om jämställdhet, att alla ska vara lika mycket värda. Både tjejer och killar ska ha samma rättigheter och möjligheter. Tjejer ska få bestämma över sina egna liv och sina kroppar och inte bli diskriminerade. Vet ni, kvinnor får också ofta mindre betalt för arbete och har färre chanser att vara med och bestämma i politiken jämfört med män. Jag förstår inte varför det är så!

Att hjälpa tjejer och kvinnor att få samma rättigheter gör att hela samhället blir bättre och fredligare. Vi måste stoppa barnäktenskap! Svenska FN-förbundet och FN:s befolkningsfond har ett projekt som heter Flicka och jobbar med just detta. De använder olika sätt för att hjälpa flickor och kvinnor att bli starkare och få det bättre. Genom projektet får flickor gå i skolan, lära sig om viktiga saker, spara pengar i banken och få mer att säga till om i sina liv. När de lär sig om mänskliga rättigheter och hur man kan skydda sig, blir de starkare och kan bestämma mer själva. Det gillar jag! Vi måste jobba med jämställdhet överallt och hela tiden. Hur brukar ni göra hos er?

Jo just ja, ni kanske undrar över mitt snygga tygstycke också. Det fick jag i gåva från Sadiya när jag skulle resa hem igen. Det kan jag använda till nästan allt: svepa in mig i om jag fryser, skydda mig från solen när den gassar, ha som picknickfilt och knyta lite snitsigt runt midjan när jag vill vara snygg!

Tack Sadiya!

