

Sagt av överlevare 27 jan. 2016 på Raoul Wallenbergs Torg:

”Det finns bara en ras och det är människan, Det finns bara en religion och det är kärleken.”

Den som inte ser sitt förflutna är dömd att upprepa det,
sa filosofen Santayana,
men tyvärr kan vi alltmer börja ana,
att minnet sakteligen försvunnit,
med tiden som runnit.

Vi behöver både historia och minne, det behövs en parallell,
det vill jag att vi uppmärksammar här ikväll.

Judar, romer, homosexuella, psykiskt sjuka-jag och Du,
det gäller att minnas, men det gäller också nu!

En liten barnkropp på en strand,
fick oss att öppna våra hjärtan,
Den blev plötsligt så tydlig,
Den stora smärtan.

Europa blev ett folk av volontärer,
Studenter, politiker, pensionärer,
alla ville göra sitt bästa,
varje flykting blev vår nästa,
men..2015 blev också året för en helomvändning,
gränser stängdes, id-kontroller, det blev en förändring.

Det hela gick med en rasande fart,
tyvärr blev det ganska snart uppenbart,
att samtidens bruna tendenser,
ökade, liksom behovet av gränser.

Det finns idag en tondövhet inför rasismen
som är skrämmande.

Det förekommer en strukturell rasism,
som är beklämmande.

Vi har idag fått ett förhöjt tonläge ,
Där islamofobin ses explodera,
näthat, konspirationsteorier gör allt för att avhumanisera.

Avpixlat, fördomar, vågor av hat,

Vi måste börja prata om hur vi vill ha't!

Dags att ställa oss upp och protestera,
och visa att vi fått nog, och inte vill ha mera,
av dessa rasistiska tendenser.

Vi vill ej ha Fort Europa, med dess taggtrådsgränser.

Vi vill inte gå tillbaka till 1938 och människosortering,

I Dom och Vi.....

Vi vill ha solidaritet, engagemang och empati.

tillsammans är vi starka och kan minimera vardagsrasism,

även om vi inte kan påverka global fanatism,

kan vi ändå rakryggat bekämpa hat mot vår nästa,

och göra vårt yttersta, vårt allra bästa,

för att se varann och respektera,

sluta oss samman och bli flera,

solidaritet och stöd till utsatta människor är vår plikt,

vårt beteende mot andra är av största vikt.

Låt inte samtidens nazistiska tendenser

och fortsatt stängda gränser

bli det som präglar vår tid!

Låt åter det öppna ta vid!

Låt oss inte ge efter för ljud av stöveltramp!

Låt oss enas i vår kamp!

Låt 2016 bli det år,

då tolerans och vidsynthet

går mot en ny vår!

Anita Harning