

## Israel/Palestina 1 – 8/11 2011 (FN-föreningen/ATG/Sensus)

Dagar fulla av intryck att sortera  
Många är tankarna Vi behöver tid att reflektera!  
Vissa intryck har tillfogat oss smärta  
mycket har gått rakt in i vårt hjärta.....  
och resultatet i ilska, vanmakt och kval  
Det är svårt att förhålla sig likgiltigt sval!  
Kärlekens budskap har känts så långt borta  
människor köar, förnedras, kommer till korta  
Det är svårt att behålla sin barnatro  
när man bygger en mur och inte en bro  
Människors lika värde, internationell lag och en barnkonvention  
gäller inte ett dugg palestinsk situation  
Beduiner behandlas som någon slags sopa  
”Gyllene regeln”, var finns den ville jag ropa  
Fred utan våld på ett fredligt sätt  
det var vad borgmästaren ansåg rätt  
-Bridges of love is better than walls-  
Han hade svårt att ge sig till tåls  
-As human beings we do not exist-  
är en replik som känns mer än trist  
uttalad av mannen på lägret Aida  
Ja, människor här får verkligen lida  
Vi, varav många är lärare har nu fått se  
exempel på ett helt och hållet nytt ABC!  
-About the future, what can we say-  
We Palestinians live day by day.....  
Yad vaShem med minnen och namn att aldrig glömma bort  
Men tänk ändå vad minnet måste vara kort!  
Människor skändas, kuvas och torteras  
t.o.m. små barn hotas, interneras  
Ja, människans minne är mycket kort  
och vi åker hem nu, men glömmet aldrig bort  
vad vi sett, hört och upplevt med alla våra sinnen  
Vi åker snart hem med massor av minnen  
Vi tackar Ety, Stellan och Kent  
det här är det bästa på länge som hänt  
Tack från oss alla i vår FN-förening  
i Neve Shalom har ordet FRED fått en mening!

(Anita Harning) 2011-11-08