

NEPAL - världens tak -

Vid höstens första temamöte hade FN-föreningen inbjudit "hemmassonen" Sten-Ove Sundlöf att berätta om resan till Nepal som han gjorde i början på året tillsammans med Georges Cappelle från organisationen - Himalayan Projects – med säte i Belgien. En fantastisk resa där Sten-Ove ingående berättade om detta lilla land (1/3 av Sverige) som ligger inklämt på Himalayas sydsluttning mellan Kina i norr och Indien i söder med sina runt 30 miljoner invånare. Rymmer för övrigt världens högsta berg Mount Everest, närmare 9.000 meter ö.h.

Nepal räknas av FN till ett av världens fattigaste länder där befolkningen till största delen lever på jordbruk och där exporten av textilier och mattor går framför allt till Indien. Industrier saknas i stort sett helt. Språket det officiella är nepali och hinduismen är statsreligion delvis uppblandad med buddhism.



Bonaden längst till vänster är inköpt i Pokhara. Den är tillverkad av jak-ull och handvävd med klassiska motiv från Nepal, ofta med Buddhas ögon. Skålen som Sten-Ove håller i handen är en klangskål som bl.a används vid meditation och när man slår an den låter den i ca 30 sekunder. Den innehåller 7 metaller, nämligen guld, bly, silver, mercury (kviksilver), koppar, järn och tenn.



Här det mäktiga Dhaulagiri (8167 m.h), Sten-Oves utsikt från boendet i Chitre. Chitre ligger 2347 möh ca tjugo mil väster om huvudstaden Kathmandu

Nepal drabbades hårt av jordbävningen centralt i landet i april 2015 där tusentals nepaleser dödades och skadades. Ett nytt jordskalv kom senare i maj månad, denna gång närmare den kinesiska gränsen. Det tar tid att reparera de omfattande skadorna som drabbade landet.

Från Kathmando åkte man västerut till staden Pokhara vid Phewasjön med fantastiska vyer över Annapurna-massivet, innan man drog vidare på slingrande vägar uppåt Himalaya där man besökte olika skolor som stöddes med ett omfattande hjälparbete från Belgien. Nepals skolväsende är fortfarande eftersatt till många delar, stödet betyder mycket.



Alla elever på skolan Shree Lali Guran Primary School i Chitre där Sten-Olof jobbade som volontär under 3veckor.

Det välbesökta temamötet uppskattade verkligen Sten-Oves fina berättelse med fantastiska bilder och han avtackades sedvanligt med ett fång blomster av Anita Harning.

