



Peace Run - Fredsloppet – genom Bjästa

Den globala stafetten – Peace Run – (Fredsloppet) passerade nyligen genom Bjästa med ett synnerligen varmt mottagande, allt för att främja internationell vänskap och förståelse. En fackelstafett som sedan starten 1987 besökt över 150 av jordens länder. Genom att överrätta en brinnande fackla ges världens folk en möjlighet att kunna se en ljusare och bättre framtid helt enkelt. Prominenta fackelbärare har varit Nelson Mandela, Michael Gorbachev och idrottsmannen Carl Lewis med hela nio olympiska guldmedaljer. Det var fredsvisionären Sri Chinmoy från Indien som grundade - Peace Run - , han ägnade i stort sett hela sitt liv åt att främja fred och samhörighet mellan länder och folk.

I juli månad anlände – Peace Run – till Sverige från Norge och under lördagen den 23 juli stod Bjästa på dagordningen. Bjästaområdets samhällsförening genom Hans Ullberg och Arne Själin stod för värdskapet i samarbete med – Byggsam – genom Siv Sandberg, vidare i samarbete med entusiaster från MKC i Bjästa genom Rode Olsson och Carina Andersson

och FN-föreningen genom Stellan Bäcklund. De internationella gästerna från ett stort antal länder välkomnades med flaggor och fredsduvor och fint välkomsttal av Hans Ullberg. Vidare med sång och musik genom JAMBASS (Per Ove Ögren och Göran Jonsson) och Ulrika Vestman Markusson som även ledde de församlade med allsång. Hos Lena Lopez fick man tillverka fredsarmband och Mimmi och Musse var på plats genom Maria Englund och delade ut godis sponsrat av ICA tillsammans med fika. Pengainsamling gjordes till Svenska FN-förbundets projekt – Röj en Mina! - som inbringade hela 950 kr.

FN-föreningens ordf. Stellan Bäcklund höll en fredsappell där han frankt påpekade att ” FN står inför sin största utmaning någonsin sedan andra världskriget och aldrig har behovet av en global uppslutning för internationellt fredsarbete varit större. Nu behövs verkligen krafttag!”

Under kvällen samlades fredsdeltagarna på Restaurang Chaplin med middag, där även arrangörerna mottog fina minnesgåvor. Dagen därpå fortsatte -Peace Run – vidare mot Umeå och Vasa i Finland.

ESSBE

**Bildtext: Deltagarna i - Peace Run - efter ankomsten till Bjästa.
Foto: Hans Ullberg**